

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



İŞARET YAYINLARI: 164
Kur'ân Kitaplığı

Eserin Adı ve Yazarı
Kur'ân-ı Kerîm'deki Duâ Âyetleri

Hazırlayan
F. Serap Karamollağlı

1. Baskı: İstanbul, 2016

© İşaret Yayınları

Yayın Yönetmeni: Dr. İsmet Uçma

Mizanpaj: DBY Ajans

Kapak Tasarımı: Yunus Karaarslan

Baskı-Cilt: TDV Yayın Matbaacılık Tic. İşletmesi
Tel: +90 312 354 91 31 Sertifika no: 15402

ISBN: 978-975-350-298-6

Sertifika no: 15826

Mizanpaj programı: InDesign
Karakter: Utopia Std / Traditional Naskh
Font/Satır arası

Türkçe Metin: 10,5/14,2 pt.
Arapça Metin: 17/28 pt.

İŞARET YAYINLARI

Hobyar Mah. Ankara Cad. Ünal Han No: 21/1

34110 Cağaloğlu / İstanbul

Tel: +90 212 519 17 28 - 528 30 63

Faks: +90 212 528 30 59

isaret@isaretyayinlari.com.tr

www.isaretyayinlari.com.tr

KUR'ÂN-I KERÎM'DEKİ Duâ Âyetleri

Hazırlayan
F. Serap Karamollağlı

işaret

FATMA SERAP KARAMOLLAOĞLU, 1955 de Balıkesir’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilinden sonra 1977 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli kuruluşlarda mesleğini icra ettikten sonra emekli oldu. Hep arzu ettiği İslâmî ilimler’e yöneldi. Kısa sürede Arapça öğrendi. Bu esnâda çeşitli kurslarda İslâmî Temel Eğitimi’ni tamamladı. Bir taraftan hat derslerine devam ederek sülûs-nesih icâzeti aldı. Belâğat derslerine devam ettikten sonra medrese icâzetini aldı. Arapça’dan tercüme ettiği iki kitabı ve Belâğat Dersleri Serisi olarak Meânî, Beyân, Bedi’ İlmi kitapları basılmıştır. Arapça eğitimi, Belâğat dersleri ve Kur’ân çalışmalarıyla meşgul olmaktadır. İngilizce ve Arapça bilen müellif evli, iki çocuk, beş torun sâhibidir.

Müellifin Yayınlanmış Eserleri:

- 1- *Hastalıkla Arınma* (Tercüme), Özgü Yayınevi, 2010.
- 2- *Kur’ân’da Lafız-Mânâ Uyumu* (Tercüme), İşaret Yayınevi, 2010.
- 3- *Kur’ân Işığında Belâğat Dersleri-Meânî İlmi*, İşaret Yayınevi, 2013.
- 4- *Kur’ân Işığında Belâğat Dersleri-Beyân İlmi*, İşaret Yayınevi, 2013.
- 5- *Kur’ân Işığında Belâğat Dersleri-Bedi’ İlmi*, İşaret Yayınevi, 2013.

İçindekiler

Önsöz	9
el-Esmâu'l-Husnâ	13
Duâ'nın Fazileti	25
Kur’ân-ı Kerîm’deki Duâ Âyetleri	31
□ Genel Duâ.....	31
□ Hz. Âdem ile Eşinin Duâsı	33
□ Hz. Nûh’un Duâları	34
□ Hz. Hûd’un Duâsı.....	38
□ Hz. İbrâhim’in Duâları	39
□ Hz. İbrâhim ve Hz. İsmâil’in Duâları	48
□ Hz. Lût’un Duâları	51
□ Hz. Ya’kub’un Duâsı	52
□ Hz. Yûsuf’un Duâları	52

□ Hz. Eyyûb'un Duâsı.....	56
□ Hz. Şuayb'ın Duâsı	57
□ Hz. Mûsâ'nın Duâları	58
□ Hz. Dâvud ve Hz. Süleyman'ın Duâsı	67
□ Hz. Süleyman'ın Duâları	68
□ Hz. Yûnus'un Duâsı	71
□ Hz. Zekeriyâ'nın Duâları.....	72
□ Hz. Peygamber'in Duâları.....	74
Çeşitli Duâlar	97
□ Meleklerin Duâları	97
□ Peygamberlerle Beraber Savaşanların Duâsı.....	100
□ Hz. Musâ'nın Kavminin Duâsı.....	101
□ Havârîlerin Duâları	102
□ Cennetliklerin Duâları.....	103
□ Âlimlerin Duâları.....	107
□ Mü'minlerin Duâları.....	109
□ Başına Bir Belâ Geldiği Zaman Sabredenlerin Duâsı	122
□ Hacıların Duâsı.....	123
□ Askerlerin Duâsı	124
□ Kur'an'ın En Büyük Âyeti	125
□ Yatmadan Önce Okunması Tavsiye Edilen Âyetler	127
□ Hamile Kalınca Yapılacak Duâ.....	130

□ Çocuk Doğurunca Yapılacak Duâ.....	131
□ Zorda Kalmış Erkekler, Kadınlar ve Çocukların Duâsı.....	132
□ Hristiyan Keşişler ve Râhiplerin Duâsı	133
□ A'râf Ehlinin Duâsı	133
□ Firavun'un Sihirbazlarının Duâsı	134
□ Münâfıklar için Tavsiye Edilen Duâ.....	135
□ Yıldırımdan Korunmak İçin Duâ.....	136
□ Mağaradaki Mü'minlerin Duâsı.....	137
□ Bağa Girildiğinde Yapılacak Duâ	138
□ Cehennemdekilerin Duâsı.....	139
□ Has Kulların Duâsı	140
□ Boş Söz İşitince Okunacak Duâ	141
□ İnsanların Gökten Duman Çıktığı Günkü Duâsı	142
□ Sabah ve Akşam Okunması Tavsiye Edilen Âyetler	143
□ Genel Duâlar.....	146
Mürâcaât	153
Âyet Fihristi	155

Önsöz

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

الدُّعَاءُ مُخَّ الْعِبَادَةِ [Duâ ibâdetin özüdür/bey-
nidir] (Taberî Tefsîri, c. 7, s. 231; Tirmizî) hadîsi
gereğince Rabbimize duâ etmek için Kur'ân'dan
faydalanmak istediğimizde elimizin altında
Kur'ân'daki bütün duâ âyetlerinin bulunması
arzusuyla bu çalışma ortaya çıktı. Her ne kadar
birçok "Duâ Âyetleri" kitabı bulunsa da, burada

olduğu gibi bütün âyetleri kapsayan bir benzeri olmadığı için bu çalışmayı yaptık. Bunun için baştan sonra Kur'an-ı Kerim bu gözle okunmuş ve uygun görülen âyetler buraya alınmıştır.

Bu çalışmada Kur'an-ı Kerim'deki tüm duâ âyetleri toplanmıştır. Ancak bazı âyetlerin tümü değil, sâdece duâ ile ilgili bölümleri (hem Arapça, hem Türkçe okunmuş, hem de meâl olarak) yazılmıştır.

Çalışmada iki bölüm vardır:

Birinci bölümde Kur'an-ı Kerim'de duâ etmenin faziletini, Allah'ın insanlara ne kadar yakın olduğunu, Allah'ın duâları kabûl edeceğini, ne zaman ve nasıl duâ edilmesini istediğini ifâde eden âyetler yer almıştır.

İkinci bölümde ise Kur'an-ı Kerim'deki tüm duâ âyetleri ve bazı âyetlerin duâ bölümleri yer almıştır.

Bu bölüm teberriken genel bir duâ olan Fâtiha Süresi'yle başlamış, daha sonra Hz Âdem'den (a.s) başlayarak dünyaya geliş tarihlerine göre Peygamber duâları sınıflandırılarak yazılmış, arkasından çeşitli duâlar yer almıştır.

Çalışmanın sonunda kullandığımız kaynakları gösteren bir Mürâcaât bölümüyle birlikte, âyet fihristi konmuştur.

Bu çalışmada sâdece duâ âyetlerinin toplanması amaçlandığından, âyetlerle ilgili geniş açıklamalar yapılmamış, meâlle birlikte kısa açıklamalar verilmiştir. Bazı âyetlerde ilgili bir hadîs, bazılarında nüzü'l sebebi, bazılarında kısa bir açıklama verilmiştir. Bunların yanında kaynak bilgisi de eklenmiştir. Geniş bilgi isteyenlerin ilgili âyetleri Meâl ve Tefsirlerden incelemesi tavsiye edilir.

Bu çalışmadaki âyet meâlleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlilerinin [Prof. Dr. Ali Özek, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. İbrâhim Kâfi Dönmez, Doç. Dr. Ali Turgut, Doç. Dr. Mustafa Çağrı, Doç. Dr. Sadrettin Gümüş'ün] hazırlamış olduğu *Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meâl*'nden alınmıştır. Bu Meâl, Kral Fahd Mushaf-ı Şerif Basım Kurumu tarafından basılmıştır (Medine-i Münevvere 1992).

Bu çalışmadaki el-esmâu'l-husnâ anlamları Türkiye Diyânet Vakfı tarafından yayınlanan "İslâm Ansiklopedisi"nden alınmıştır.

Çalışma içinde kaynağı belirtilmemiş hadisler “islamweb.net” hadis sitesinden alınmış olup meâller tarafımızdan verilmiştir.

Diğer kaynaklar, arkadaki Mürâcaât bölümünde listelenmiştir.

Diğer çalışmalarım gibi bu çalışmamın da basımını üstlenen İşaret Yayınevi'ne şükranlarımı arz ederim.

Bütün gayretimize rağmen elbette ki gözü-müzden kaçan bazı âyetler ya da hatalar olmuştur. Bu konuda sizlerin hoş görünüze sığınıyoruz. Kul olarak acimiz sebebiyle ne kadar çok istesek de mükemmele ulaşmamız zordur. Ve mâ tevfiği illâ billâh.

NOT: Arapça okuma bilmeyenlerin Lâtin harflerle yazılmış âyet okunuşlarını okuması tavsiye edilmez. Çünkü Arap alfabesinde, Lâtin harflerle yazılması mümkün olmayan harf sayısı oldukça fazladır. Bu okunuşlar Arapça okumaları ileri düzeyde olmayan kişilerin âyetleri yanlış okumaları için işaret olmak üzere yazılmıştır.

İstanbul, 2016

el-Esmâ'u'l-Husnâ

A'râf sûresi 180. âyet-i kerimede;

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

[En güzel isimler Allah'ındır, O'na o isimlerle duâ edin] buyurulmuştur.

Bir hadîs-i şerifte de;

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا
دَخَلَ الْجَنَّةَ

[Doğrusu Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer] buyurulmuştur.

اللَّهُ

Allah: Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın özel ve en kapsamlı adı.

الرَّحْمَنُ

er-Rahmân: Bağışlayan, esirgeyen.

الرَّحِيمُ

er-Rahîm: Bağışlayan, esirgeyen.

الْمَلِكُ

el-Melik: Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi.

الْقُدُّوسُ

el-Kuddûs: Her eksiklikten münezzehtir.

السَّلَامُ

es-Selâm: Esenlik veren.

الْمُؤْمِنُ

el-Mü'min: Güven veren, vaa-dine güvenilen.

الْمُهَيَّمِينُ

el-Müheymin: Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten.

الْعَزِيزُ

el-Azîz: Yenilmeyen yegâne galip.

الْجَبَّارُ

el-Cebbâr: İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların her halini iyileştiren.

الْمُتَكَبِّرُ

el-Mütekebbir: Azamet ve iyiliğini izhâr eden.

الْخَالِقُ

el-Hâlık: Takdirine uygun bir şekilde yaratan.

الْبَارِئُ

el-Bâri: Bir model olmaksızın canlıları yaratan.

الْمُصَوِّرُ

el-Musavvir: Şekil ve özellik veren.

الْغَفَّارُ

el-Ğaffâr: Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan.

الْقَهَّارُ

el-Kahhâr: Yenilmeyen yegâne galip.

الْوَهَّابُ

el-Vehhâb: Karşılık beklemeden bol bol veren.

الرِّزَّاقُ

er-Rezzâk: Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren.

الْفَتَّاحُ

el-Fettâh: İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan.

الْعَلِيمُ

el-Alîm: Hakıyla bilen.

الْقَابِضُ

el-Kâbid: Rızka tutan, canlıların ruhunu alan.

الْبَاسِطُ

el-Bâsit: Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan.

الْخَافِضُ

el-Hâfid: Alçaltan, zillete düşüren.

الرَّافِعُ

er-Râfi': Yücelten, izzet ve şeref veren.

الْمُعِزُّ

el-Muizz: Yücelten, izzet ve şeref veren.

الْمُذِلُّ

el-Müzill: Alçaltan, zillet veren.

السَّمِيعُ

es-Semî': İşiten.

الْبَصِيرُ

el-Basîr: Gören.

الْحَكَمُ

el-Hakem: Son hükmü veren

الْعَدْلُ

el-Adl: Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen.

اللَّطِيفُ

el-Lâtîf: Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan.

الْحَبِيرُ

el-Habîr: Her şeyin iç yüzünden haberdar olan.

الْحَلِيمُ

el-Halîm: Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen.

الْعَظِيمُ

el-Azîm: Zâtının ve sıfatlarının mâhiyeti anlaşılamayacak kadar ulu.

الْغَفُورُ

el-Ğafûr: Bütün günahları bağışlayan.

الشَّكُورُ

eş-Şekûr: Az iyiliğe çok mükâfât veren.

الْعَلِيُّ

el-Aliyy: İzzet, şeref ve hükümlanlık bakımından en yüce, aşkın.

الْكَبِيرُ

el-Kebîr: Zâtının ve sıfatlarının mâhiyeti anlaşılamayacak kadar ulu.

الْحَفِيفُ

el-Hafîz: Koruyup gözeten ve dengede tutan.

الْمُقِيتُ

el-Mukîr: Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan.

الْحَسِيبُ

el-Hasîb: Kullarına yeten, onları hesaba çeken.

الْجَلِيلُ

el-Celil: Azamet sahibi.

الْكَرِيمُ

el-Kerim: Fazilet türlerinin hepsine sahip.

الرَّقِيبُ

er-Rakib: Gözetleyip kontrol eden.

الْمُجِيبُ

el-Mucib: Dileklere karşılık veren.

الْوَاسِعُ

el-Vâsi': İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan.

الْحَكِيمُ

el-Hakim: Bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan.

الْوَدُودُ

el-Vedud: Çok seven, çok sevilen.

الْمَجِيدُ

el-Mecid: Şanlı, şerefli.

الْبَاعِثُ

el-Bâis: Ölümden sonra diriltten.

الشَّهِيدُ

eş-Şehid: Her şeyi gözlemiş olarak bilen.

الْحَقُّ

el-Hakk: Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyeti gerçek olan.

الْوَكِيلُ

el-Vekil: Güvenilip dayanılan.

الْقَوِيُّ

el-Kaviyy: Her şeye gücü yeten, kudretli.

الْمَتِينُ

el-Metin: Her şeye gücü yeten, kudretli.

الْوَلِيُّ

el-Veliyy: Yardımcı ve dost.

الْحَمِيدُ

el-Hamid: Övülmeye lâyık.

الْمُحْصِي

el-Muhsî: Her şeyi tek tek bütün ayrıntılarıyla bilen.

الْمُبْدِئُ

el-Mubdi': İlkın yaratan.

الْمُعِيدُ

el-Muid: Tekrar yaratan.

الْمُحْيِي

el-Muhyî: Can veren.

الْمُمِيتُ

el-Mümît: Öldüren.

الْحَيُّ

el-Hayy: Ebedî hayatla diri.

الْقَائِمُ

el-Kayyûm: Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden.

الْوَاجِدُ

el-Vâcid: Dilediğini dilediği zaman yapan-bulan bir müstağni.

الْمَاجِدُ

el-Mâcid: Şanlı-şerefli.

الْوَاهِدُ

el-Vâhid: Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek.

الصَّمَدُ

es-Samed: Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği uluslar ulusu bir müstağni.

الْقَادِرُ

el-Kâdir: Her şeye gücü yeten, kudretli.

الْمُقْتَدِرُ

el-Muktedir: Her şeye gücü yeten, kudretli.

الْمُقَدِّمُ

el-Mukaddim: Öne alan.

الْمُوَّخِرُ

el-Muahhir: Geriye bırakan.

الْأَوَّلُ

el-Evvel: Varlığının başlangıcı olmayan.

الْآخِرُ

el-Âhir: Varlığının sonu olmayan.

الظَّاهِرُ

ez-Zâhir: Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikar.

الْبَاطِنُ

el-Bâtın: Zâtının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli.

الْوَالِي

el-Vâlî: Kâinata hâkim olup onu yöneten.

الْمُتَعَالَى

el-Müteâli: İzzet, şeref ve hükümlünlük bakımından en yüce, aşkın.

الْبَرُّ

el-Berr: İyilik eden, vaadini yerine getiren.

الْتَوَّابُ

et-Tevvâb: Kullarını tevbeyle sevk eden ve tevbelerini kabul eden.

الْمُنْتَقِمُ

el-Müntakîm: Suçluları cezalandıran.

الْعَفْوُ

el-Afüv: Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden.

الرَّؤُوفُ

er-Raûf: Şefkatli.

مَالِكُ الْمَلِكِ

Mâlikü'l-Mülk: Mülkün sahibi.

ذُو الْجَلَالِ **Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm:** Azamet
ve kerem sahibi.

وَالْأَكْرَامِ

الْمُقْسِطُ **el-Muksit:** Adaletle hükmeden.

الْجَامِعُ **el-Câmi':** Toplayıp düzenleyen,
kıyamet günü hesaba çekmek
için mahlûkatı toplayan.

الْغَنِيِّ **el-Ğâniyy:** Her şeyden müs-
tağni, kendi dışındaki her şey
O'na muhtaç.

الْمُغْنِي **el-Muğni:** Zenginlik verip tat-
min eden.

الْمَانِعُ **el-Mâni':** Dilemediği şeyin ger-
çekleşmesine müsaade etmeyen,
kötü şeylere engel olan.

الضَّارُّ **ed-Dârr:** Zarar veren.

النَّافِعُ **en-Nâfi':** Fayda veren.

النُّورُ **en-Nûr:** Nurlandırır, nur kaynağı.

الْهَادِي **el-Hâdiy:** Yol gösteren, murada
erdiren.

الْبَدِيعُ

el-Bedî': Eşi ve örneği olmayan,
sanatkârane yaratan.

الْبَاقِي

el-Bâkî: Varlığının sonu olma-
yan.

الْوَارِثُ

el-Vâris: Varlığının sonu olma-
yan.

الرَّشِيدُ

er-Reşîd: Bütün işleri isabetli ve
hedefine ulaşıcı, irşad edici.

الصَّبُورُ

es-Sabûr: Çok sabırlı.

Duâ'nın Fazileti

BAKARA SÛRESİ 186. Âyet

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

[Ve izâ seeleke ibâdiy anniy fe-inniy kariyb,
üciybu da'veteddâi izâ deâni, fe'l-vesteciyybuyliyy
vel-yü'minübiyy, le'allehum yerşudûn]

Kullarım sana, Beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana duâ ettiği vakit duâ edenin dileğine karşılık veririm. O halde

(kullarım da) Benim dâvetime uysunlar ve Bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.

Rabbiniz buyurdu ki: “Bana duâ edin kabûl edeyim” şeklindeki Mü’min sûresi 60. âyet nâzil olunca sahabe, “Ey Allah’ın Rasûlü! Hangi saatlerde, ne zamanlar duâ edelim?” diye ya da “Hangi saatlerde duâ ettiğimizde makbûl olacağımı bilsek” dediler de bu âyet nâzil oldu. (*Fâtîha’dan Nâs’a Esbâb-ı Nüzûl*, c. 1, s. 64)

A’RÂF SÛRESİ 180. Âyet

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

[*Ve lillâhi'l-esmâü'l-hüsnâ, fedûhu bihâ ve zerulleziyne yulhidûne fîy esmâih, se-yüczevne mâ kânû ya'melûn*]

En güzel isimler [el-esmaü'l-hüsnâ] Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle duâ

edin. O’nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.

Mukâtil der ki: Bir Müslüman namazında bir keresinde Allah’a, bir keresinde de Rahmân’a “Ya da ya Rahmân, ya Rahîm” diyerek duâ etmişti. Bunu duyan Ebû Cehil, “Muhammed ve ashâbı bir Rabbe tapındıklarını iddia etmiyorlar mı? Bu adama ne oluyor ki iki Rabbe duâ ediyor?” demiş de Allah Teâlâ bu âyeti indirmiş. (*Fâtîha’dan Nâs’a Esbâb-ı Nüzûl*, c. 1, s. 399)

TÂ-HÂ SÛRESİ 130. Âyet

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

[Fasbir alâ mâ yekûlûne ve sebbih bi-hamdi rabbike kable tulûi'ş-şemsi ve kable ğurûbihâ ve min ânâilleyli fe-sebbih ve etrâfe'n-nehâri le'alleke terdâ]

(Rasûlüm!) Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbîh et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında [iki ucunda] da tesbîh et ki, sen, Allah'tan hoşnut olasın (Allah da senden).

Cerîr bin Abdullah diyor ki: Biz Rasûlullah (s.a.v) ile beraberdik. O; ayın dolunay hâlindeki şekline baktı ve “Şüphesiz ki sizler şu ayı gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı çekmeden Rabbinizi göreceksiniz. Acze düşmedikçe [sizi tamamen bağlayıp hareketsiz bırakan bir sebep olmadıkça] güneşin doğmasından ve batmasından önceki namazları mutlaka kılın” buyurdu ve “Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbîh et âyetini okudu. (Taberî Tefsîri, c. 5, s. 501)

MÜ'MİN SÛRESİ 60. Âyet

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

[Ve kâle rabbukum udûniy estecib leküm, innelleziyne yestekbirüne an ibâdetiy seyedhulüne cehenneme dâhiriyn]

Rabbiniz şöyle buyurdu: “Bana duâ edin, kabûl edeyim. Çünkü Bana ibâdeti bırakıp da büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.”

Burada zikredilen duâ'dan maksad, Allah'a samîmî bir şekilde kulluk etmektir. Kişi yalnız Allah'a kulluk ettiği takdirde Allah onun duâsını karşılıksız bırakmaz. Ona merhametli davranır ve affeder. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadîslerinde “Şüphesiz ki duâ ibâdettir” buyurmuş ve bu âyeti okumuştur. (Taberî Tefsîri, c. 7, s. 231)

KÂF SÛRESİ 16. Âyet

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ
بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

[Ve lekad halakne'l-insâne ve na'lemu mâ tuvesvisu bihi nefsihü ve nahnu akrabu ileyhi min habli'l-veriyd]

Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarımı biliriz ve Biz ona şah damarından daha yakınız.

Allah Teâlâ'nın ilminin mükemmelliğini anlatan bir âyettir.

Kur'ân-ı Kerîm'deki DUÂ ÂYETLERİ

Genel Duâ

FÂTİHA SÛRESİ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ⑤ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
⑥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

[Bismillahirrahmanirrahim. el-Hamdü lillahi rabbi'l-âlemiyn. er-Rahmâni'r-rahiym. Mâliki yevmi'd-diyen. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta-iyen. İhdina's-sırâte'l-mustakiym, sırâte'lleziyne en'amte aleyhim, ğayri'l-mağdûbi aleyhim ve le'd-dâlliyn. Âmin.]